

Till docent Anders Salomonson, Folklivsarkivet. Med vänl.
hälsn. till dig + alla vid Folklivsarkivet! Från Knut!

Kvällsstunden

Kvällsstunden utges av
Lantmännens Tryckeriförening, Västerås.

Verkställande direktör: Olle Wärmlöf.

Sättning: Sveagruppen Tidnings AB, Västerås.

Tryckning: Tryckcentralen Örebro län AB 1996

TS Kvällsstunden a TS-kontrollera

Fredagen den 25 oktober 1996

Stenshamnsbon

På ön Stenshamn i Blekinge östra skärgård bodde en man som hette Per Adolf Månsson. Han föddes den 1 september 1870 på Ugnskär.

Jag minns honom mycket väl. Kan erinra mig hur intressant jag tyckte det var, när han visade mig sin fina guldklocka, som kejsar Wilhelm sänt honom. Han lärde för övrigt Stenshamnsbarnen att sjunga sånger på engelska under sin tid som söndagsskollärare därute.

Här följer nu Månssons levnadsskildring: Född på Ugnskär valde han tidigt fisket som sitt levebröd. Men som så många andra på öarna reste han 1896 till det hägrande Amerika för att där söka arbete. Det blev djuphavsfiske på Atlanten och där fordrades det både ett friskt humör och män med talg i tummarna. Och det hade Månsson.

Tiden gick och han återvände så småningom från Atlantfisket till Östersjöfisket, och nu bosatte han sig på Stenshamn. Där anslöt han sig till Missionsförsamlingen och deltog livligt i dess verksamhet, bl a som söndagsskollärare.

Den fina guldklocka han var så glad över hade sin särskilda historia. Månsson var båtstyrare i det över hela vårt land kända Utlängans roddarlag, som skötte livbåten och räddade människoliv. År 1916 var Per Adolf Månsson och hans roddare med om att rädda en tysk fartygsbesättning från förlista fartyget "Irmgard".

När budskapet om tyskarnas räddning nådde kejsar Wilhelm, sände han en guldklocka till Månsson och en liknande till fyrmästare Cederström på Utlängan. Alla övriga deltagare i roddarlaget fick penningbelöning.

I prins Wilhelms gamla film "Kring en örlogsstad", som också visats i svensk TV, medverkade även Månsson. Jag såg filmen och gladdes över att se honom medverka. Om denne kraftkarl på Stenshamn skrev en tidning under hans livstid:

"Han tar allt med ro, annat är inte att vänta av en man som i Atlantens brottsjöar och bland Blekingeskärens bränningar i sitt eget liv fått erfara innebörden av orden om människans ringhet."

Häri kan jag med fullt hjärta instämma.

Knut Andersson