

Brevduvan nr 7-8
-juli-aug.-1981.

SKÄRGÅRDSBOK, 25:

Sommar i skärgården

Det kan väl passa så här i sommartid att erinra litet om gångna somrar ute på min barndomsö Ungskär i Östra Blekinge skärgård.

Sedan fiskarna hade målat sina blekingsekor, jaktkanoter och fiskeknubbar, hade vi vad jag skulle vilja kalla skärgårdens bästa tid. Lugn och lugn härskade. Sommargästerna var lätt räknade. Hemmafolket, både barn, ungdomar och äldre, var faktiskt rätt belåtna med tillvaron. Det fanns ju på den tiden både affär, skola, poststation och telefonstation på ön. TV fanns däremot inte, det fick räcka med radion. Många tyckte för övrigt att det var ett ganska bullersamt sällskap om man undantar väderleks- och TT-rapporterna. Det senare var ju aktuella saker att lyssna på för fiskare och fiskarhustrur.

Vad fanns då i stället för TV? undrar många. Vi kunde få lyssna på goda berättare som inte var sämre än dagens TV-intervjuer. Det var intressanta dagar och kvällar. Sång- och musikunderhållning förekom utförd av öborna själva, givetvis också grammofonmusik. Det gällde att hitta på vad man kunde och exekvera det. I Ungskärs Missionshus fick vi höra sång och musik samt tal och predikan av många gånger vittberesta och lärda talare. Med stor tacksamhet minns jag många föreläsningar beledsagade av skioptikonbilder, som före TV:s genombrott var vårt "fönster mot yttervärlden."

Givetvis hade vi också ortstidningarna som omsorgsfullt studerades. Även om man sitter på en ö i havet vill man ju gärna veta vad som sker och hur ens medmänniskor har det. Någon yttrade häromdagen att TV nog har blivit något av en last för svensk ungdom av idag. Kanske ligger det något i det. Man vet ju att tekniska underverk ibland kan bli något annorlunda än man från början hade tänkt sig. Visst har TV visat och visar många bra saker, men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. När man ringt mig från TV:s programforskningsavdelning har jag fått dra mitt strå till stacken för ett bättre utbud. Jag minns ännu den sång jag hörde som liten: "Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt, snart de dyrbara tillfällena fly."

KNUT ANDERSSON

Bokvägen 10, 3 tr.,
371 43 KARLSKRÖNA
SWEDEN
Tel. 0455-208 92

Knut Andersson