

## Sail Karlskrona 1993



Polska skeppet Zawisza Czarna.

Numera har vi fått ytterligare en tradition att vårda i Karlskrona. Torsdagen den 1 – söndagen den 4 juli hölls traditionsenligt "Sail -93, i Karlskrona handelshamn.

Den som skriver detta var hemma på Ungskär på semester då båtarna så smått började anlända till staden med de många sjöfarartraditionerna. Nog lockade det väl mig att finnas med bland alla åskådarna – och kanske fotografera några båtar... Ja, det var självklart att jag ville vara med!

Jag for in till Karlskrona med trafikbåten "WITTUS", vilken hade gott om passagerare ombord. "WITTUS" är till stor nytta för oss!

Inkommen till Karlskrona fattar jag min kära



En del av de mindre båtarna i Karlskrona.



Polska sjömän sjunger från däck.

kamera och tar några foton. Lördagen och söndagen gav mig alltid något tillfälle – med bra ljusförhållanden för fotografering!

Det var många ryska, polska och baltiska båtar vid kajen. För oss (som vandrade omkring vid kajen) var det trevligt att tala med bekanta. Alla gillade att "se på båtarna" som det så enkelt heter i Karlskrona numera!

Jag var även hos ryska sjömän som sålde souvenirer, t ex skedar, helgonbilder m m.

Som minne av Karlskronas "Sail -93" och de gästande båtarna med besättningar har jag en liten vacker slöjddad sked och min vägg prydes av en bild av profeten Johannes!

Knut Andersson

## Löftesbågen



Ser Du Löftesbågen  
den som styr min färd  
över stormigt vatten  
här i otrons värld.

Över otrons värld  
restes Löftesbågen  
den som genom dunklet  
lyser Hem min färd.

Börje Lundgren

Till: Folkliksarkivet, Lund  
Med vänligaste hälsningar  
från Arbetets Arkiv: Knut Andersson  
**HMS Carlskrona**  
hemma igen 8/9-93

I början av juni kom HMS Carlskrona hem igen efter en fem månaders lyckad långresa. Då hade man bakom sig en 16 000 sjömil lång resa. Bl a besöktes en liten ö i Maldiverna med 380 personer på ön, ganska isolerade. De hade en obefintlig tand- och sjukvård, varför fartygets hälsovårdsavdelning ställdes till förfogande. Hälsovårdscentralen upprättades på öns skola och barnens dåliga tänder blev behandlade. På kvällen ordnades barnkalas ombord då alla barn fick en snaskpåse och en tandborste! Sen gick färden mot Australien som var det officiellt viktigaste representationsmålet med kontakter i samband med ubåtsaffärer. Hemresan gick via Medelhavet mot Dublin på Irland varefter man kom till Göteborg där alla kadetterna mönstrade av. Med kungen ombord företogs sedan ett representationsbesök i Oslo, varefter Carlskrona styrde mot hemmahamnen och ankrade mellan ubåtar och kustkorvetter. Carlskronas Gästbok är minst sagt imponerande och fartygets skräddare på resan hade målat något som anknyter till de platser man besökt. Fartygschefen är mycket nöjd med resan. Nöjda befäl, nöjda värnpliktiga och en god ekonomi (resan underskred budgeten med 2 milj kr) är ett gott betyg på årets långresa.

Knut Andersson

## Om bara...



Om bara ett enda ljus  
lyser upp i mörka natten  
så är det en hälsning från Gud  
som ser över land och vatten  
och kommer till ensam själ  
i skuggornas tysta timma  
och leder med varsam hand  
sitt barn genom natt och dimma.

Maj Andersson

Det är mycket här på jorden som människor gör, och det skall inte Gud ha skulden för, nej inte ens djävulen, utan vi människor får bära vårt ansvar själva.

Olfert Ricard