

Till Folklivsarkivet! Med vänl. hälsn. från  
En Öntsmiddelare! Knut Andersson,  
Brevduvan okt. 1986.



Hanö fyr

## Besök på Hanö

Fredagen den 8 augusti 1986 gjorde jag tillsammans med Nils Hammarquist en intressant resa till Hanö. Nils har tjänstgjort på Hanö fyr och ville återse ön. Jag skulle för första gången besöka ön och dess befolkning, av vilka jag känner några förut.

Vi reste med buss via Sölvesborg till Nogersund. Från Nogersund for vi ut med passagearbåten "HANÖSUND" tillsammans med andra glada resenärer denna vackra sommar dag. Sommaren 1986 har för varit en bra sommar och denna dag var de andra lik.

Solen sken vackert över Hanö när vi steg i land. Där stod några av de gamla männen och kvinnorna på ön nere vid hamnområdet. När Nils hälsar på dem blir de glada att återse en förut innevånare på ön. När jag hälsar nämner de om Brevduvan som flitigt läses på ön. Jag tänker på att dessa gamla är de genuina Hanöborna. De har sett både grå och soliga dagar på ön under ett långt och strävsamt liv.

Så vandrar vi båda upp mot fyren. Jag nämner till Nils något om att det säkert inte alltid var så rart att forsla upp förnödenheterna till Hanö fyr i snö och vinterförhållanden. Nils håller med mig om det.

Vid fyren träffade vi även vikarierande väderobservatören Sune Nilsson från Ystad och hans maka. Vi hade en trevlig pratstund med dem vid kaffebordet. Sune hade tagit en hel del bra fotografier från fyrplatser han tjänstgjort vid och gjort sina observationer. Äldre fyrfolk hade han på avfotograferade fotokopior. Nils och jag tyckte det var intressant att se allt detta. I Brevduvan för september 1978 skrev jag

en artikel innehållande en del fakta om nämnda fyr.

Nils far hette Gustaf Hammarquist och hade tjänstgjort i 26 år på Utklippans fyrplats, där Nils är född, Gustaf kom till Hanö 1935 och han tjänstgjorde som fyrmästare fram till sin pensionering på Hanö 1949. Nils var till exempel "boende på" Utklippans fyrplats i 37 år, och förutom sin tjänst på Utklippan har han varit på fyrar och fyrskepp runt Sverige ända upp till Norrland. Han har varit knuten till Sjöfartsverket i 40 år.

Fram till automatiseringen 1980 tjänstgjorde Nils på Hanö fyr i nio år. Nils var biträdande fyrmästare. Nils bror Carl som vi även gästade i Nogersund där Carl med maka nu bor, kom som fyrmästare till Hanö 1970 och Carl tjänstgjorde fram till automatiseringen 1980. Alltså blev Carl Hammarquist Hanös siste fyrmästare.



Biträdande fyrmästare Nils Hammarquist vid Hanö fyrplats

Att någon kallade dessa tre far och söner för "fyrfamiljen" förvånar mig inte. Alla hade ju lång tjänst bakom sig. Carl hade även tjänstgjort på Ölands södra grund-kasunfyr.

Så hälsade vi också på hos Stina och Arvid på Hanö. De var gamla bekanta till oss liksom också Menard, snickaren, som vi träffade hos fiskaren Arvid med maka. När vi satt vid kaffebordet uppe på fiskare Arvids altan denna sköna sommar dag hade vi en ståtlig utsikt över havet och båtarna. Hanö har för 67 fasta innevånare, fisket är födkroken. Hanö har också en liten trevlig affär som vi naturligtvis också var inne i.

Bönsäcken – en rullstensås vid havets strand – samt Engelska Kyrkogården besåg vi också i sällskap med två Karlskronabekanta som vi kände från tidigare. Alla besökande på Hanö denna fredag var helt nöjda med dagen. Ett trevligt inslag blev också gästspelet av danska vikingaskeppet "ROGER EGE" av Roskilde, som angjorde Hanö just vid vårt besök.

Hanös invånare är trevliga och gästfria. Jag har letat upp en dikt om Hanö på sex verser. Den skulle väl ta för mycket utrymme i anspråk, men sista versen kommer här som ett tack för vänligt bemötande:

Snart när skymningen den faller  
och havets blånad byts mot nattens våd  
då talar Hanö fyr med tre skarpa blinkar  
och ger på havets mörka vågor råd.

Knut Andersson

**KNUT ANDERSSON**  
Bokvägen 10, 3 tr.,  
371 43 KARLSKRONA  
SWEDEN  
Tel. 0455-208 92