

Kopia nr: Eskra Blekinge Hembydsförenings
NÅGRA GLIMTAR FRÅN UNGSKÄR *Medlemsblad - utkom:*
Av Knut Andersson *1985-04-09.*

Vid mina studier av min barndomsö Ungskärs gångna tillvaro har jag funnit mycket intressant. År 1671 fanns det på Ungskär (som då stavades Ongeskiär) 4 fiskare. Den 18 december 1680 erhöll Blasius König gåvobrev av Konung Karl XI på Öarna Utlängan med Stenshamn och Ungskär. Blasius König fick skatterättigheterna, men han fick i gengäld ta på sig att hålla två båtsmän. År 1750 fanns det åtta fiskare ute på Ungskär - enligt vad gamla skrifter omtalar.

År 1880 lär det ha funnits cirka 364 invånare på Ungskär. Fiskarna måste förr - för sin knappa bärnings skull - bedriva såväl inömskärs- som havsfiske, där de sannoligen inte fick ligga på latsidan. Sjöfågelsjakten var även förr deras hjälp att överleva.

Förr fanns det en affär i nuvarande missionshuset på Ungskär. En gammal dam från Borgholm, Öland, har berättat för mig om denna gamla affär, där hon var född och tillbringade sin barndom. Varorna lagrades på vinden ovan nuvarande predikosalen. I vindsgolvet fanns det en lucka varigenom varorna virades ner i affärslokalen.

Den 9 september 1892 gav Kungl. Maj:st order till Telegrafverket att för Marinens räkning anlägga telefonförbindelse Utlängan - Karlskrona över Ungskär, Videskär och Torhamn. Även elförsörjningen kom till Ungskär genom Kronans försorg. Det var år 1942.

År 1955 fanns det ca 100 invånare på Ungskär men befolkningen har minskat till 27 personer vintern 1985. På Långören bodde den gångna vintern 5 personer och på Inlängan 8 personer. Vintern 1985 kommer att gå till hävderna som en sträng sådan. Isen var hela 60 cm tjock på en del håll i skärgården och stoppade alla båtar. Hydrokoptertransporter insattes av Karlskrona kommun till stor nytta för Öborna. Trots besvärligheterna vill dessa Öbor leva sitt öliv som de är vana vid. Den sköna sommaren är en motvikt och då besöks skärgården av många. GOD SOMMAR!