

”Skärgårdspojken” berättar om hedersman på Hasslö



”Skärgårdspojken” Knut Andersson berättar om en hedersman från Hasslö. Hans namn var K.P Svensson och han var fiskhandlare på ön.

”På Hasslö har många av havets arbetare fostrats. Jag minns fiskare som har verkat därute som var så energiska att de fiskade praktiskt taget både natt och dag. Hasslöfiskarena var kända som flitiga yrkesmän såväl när det gällde trålfiske efter sill och torsk som att fiska lax med nät, så kallat drivgarnsfiske. Det gällde för dem att följa med och fiska där laxen fanns. Det var just vad dessa fiskare gjorde.

Många slutade fiska

På 1950-talet fanns det på ön familjer där de små barnen gnällde när deras far kom hem från långa sjöresor:

– Är det min far som kommer där nu, så trött och skäggig han är.

De små barnen blev snart glada igen, men det dröjde inte länge förrän deras far fick gå ut på havet igen och slita för uppehållet.

Men det kom en tid då många hasslöbor slutade med fisket, sålde sina båtar och tog arbete på fastlandet.

Hedersmannen

En mycket känd och aktiv hasslöbo var K.P Svensson. Han var fiskhandlare och hade förr också hand om trafikbåtarna till Karlskrona.

Han var en troende man. Även på äldre dagar orkade han ha bekymmer om sina medmänniskor. Själv fick jag besök av en man som under sin tjänsteutövning på Hasslö en gång hade fått det bekymmersamt. K.P Svensson tog hand om mannen och sade: ”Stackars karl. Du ska få både mat och logi hos mig under de dagar du behöver vistas härute och jobba.

Det hela ordnade upp sig. Jag såg tydligt hur värme och tacksamhet sken ur den besökandes ögon.

”K.P Svensson på Hasslö var en fin hedersman, sa han.

Det var inte svårt att instämma i det påståendet.

Text: Knut Andersson